

- Bed&Breakfast in een 200 jaar oude, pas gerenoveerde, farmhouse: 1 of 2 persoons-kamers, inclusief ontbijt. Vanaf € 25,- per persoon*
- Appartementen met 2, 4, of 6 bedden. Voorzien van self-catering faciliteiten. Vanaf € 15,- per persoon (Ontbijt en andere maaltijden tegen meerprijs beschikbaar in de glazen erker).*
- Graag zouden wij extra informatie en foto's ontvangen*
- Graag ontvangen wij een CD-R met extra informatie*

Naam _____
Adres _____
Postcode/Woonplaats _____
Woonplaats _____
Land _____
Email adres _____
Vakantieperiode _____
Aantal personen _____

De huurovereenkomst/boeking is geldig zodra u van ons een schriftelijke bevestiging ontvangt. Deze bevestiging ontvangt u per post, zodra we van u een vooruitbetaling van 1/3 van de totale som hebben ontvangen. Vooruitbetalingen kunnen niet worden terugstort.
Bank Of Ireland, Dunmanway. Branchcode: 902848. Greg Latour.
A/C No. 45864961. BIC: BOFI IE 2D.
IBAN: IE 18 BOFI 90284845864961.



Vakantie in het zuiden van Ierland



Boekingsadres (alleen na telefonische reservering)

Sigi en Greg Latour

Tir na Spideoga · Inchigeelagh · Co. Cork · Ierland

Tel.: +3 53 - (0) 26 - 4 71 51

Email: irishpike@gmail.com

Internet: www.pike-fishing-ireland.com

Hoe zou u het vinden om in het Zuidwesten van Ierland als gast in een Bed & Breakfast in een 200 jaar oude farmhouse te verblijven? Of lekker uit te rusten in een modern 2, 4 of 6 persoons appartement (ob.v. logies) met een fantastisch uitzicht over het sprookjesachtige *Lough Allua* meer.

Tir na Spideoga, ookwel "het land van de Robins" is een 200 jaar oud gerenoveerd farmhouse die centraal verwarmd is, voorzien van een tuinhuis. Het ligt op de hoek van *Gaeltacht*, tussen de steden *Ballingeary* en *Inchigeelagh*. Het farmhouse en de appartementen liggen in een schitterend natuurgebied vol flora, fauna, meren en bergen. Het is het ideale vertrekpunt voor een eindeloze tour door het zuidwesten van Ierland. En het beroemde *Gougane Barra National Park* op slechts 11 kilometer afstand.

Meer dan het bezoeken waard is het historische *Bantry Bay*, één van de allermooiste baaien die de kustlijn van Ierland rijk is. Of het plaatsje *Glengariff* (30 kilometer), met zijn Garinish eiland en de diverse Italiaanse tuinen. *Glengariff* ligt ook op de "Ring of Beara", een adembenemende autoroute langs een waanzinnig mooi stuk Ierland met heel afwisselende landschappen, dalen, heuvels, ruige binnenlanden en mooie kuststukken. De "Ring of Beara" is een van de bekendste autoroutes van Ierland en mag niet aan uw vakantie ontbreken.

Welke activiteiten kunt u nog meer ondernemen tijdens uw vakantie in *Tir na Spideoga*.

Ierland, het land van de sportvisliefhebbers.

Niet ver van *Tir na Spideoga* ligt *Lough Allua*, een 10 kilometer lange aaneenschakeling van diverse meren vol met snoek, baars, forel, brasem en paling. Kortom, de plek voor de sportvisliefhebber. Als u wilt vissen, dan kunt u altijd gebruik maken van een van onze eigen vissersboten. Mocht u een keer op zalm willen vissen, dan kan dat gedurende de lente- en zomermaanden in de *Roughy River*. Ook organiseren wij wekelijks zeevis trips vanuit *Bantry Bay* en *Casiletownhere*, waarbij het zelfs mogelijk is dat u een echte haai aan de haak slaat.

Kanoën

Avonturiers kunnen met één van onze kano's hun hart ophalen in rivier de Lee en *Lough Allua*. Geniet van moeder natuur vanuit uw kano en verken de waterkant. Wij hebben 3 kano's beschikbaar.

Fietsen en wandelen

Onze regio biedt u een unieke flora en fauna en geeft u de rust en kalmte om een dagje lekker bij te komen. Het gebied leent zich uitstekend voor fietsen en wandelen. We hebben 10 fietsen met versnelling beschikbaar. Zo kunt u op een rustige manier het Ierse landschap ontdekken.

Achter iedere bocht wacht u weer een fantastisch panoramisch uitzicht!

Avontuurlijk Ierland.

Ontdek *Tir na Spideoga* en zijn omgeving eens vanuit een ander gezichtsveld, namelijk te paard. Een ervaring die u nooit meer zult vergeten. Ierland is ook het land met een grootse historie en cultureel erfgoed. Een land waar je dagen doorheen kunt zwerven. Sportief gezien is Ierland het land van golven, duiken, surfen en nog veel meer.

Guinness en het Ierse volk

Voor menigeen is de doorslaande reden om naar het groene eiland te gaan, Guinness en het vriendelijke Ierse volk. De pubs in *Inchigeelagh* en *Ballingeary* nodigen u uit om gezellig met elkaar te kletsen en natuurlijk mee te zingen op de Ierse volksmuziek. De hoogst gelegen Ierse pub is "Top of Coom", waar u ieder weekend een traditioneel Ierse volksfeest kunt proeven.

Of u nu in alle rust wilt genieten van ons farmhouse of van de appartementen; of u nu zelf kookt of u laat bedienen in onze grote verwarmde glazen serre; u zult nooit het mooie landschap en de vriendelijke mensen van *West Cork* vergeten.



Cead Mille Failte.



Gougane-Barra-Nationalpark